

## Kære alle i Nr. Omme og Ørnhøj sogne

Jeg er simpelthen så heldig, at jeg fra den 1. april har fået lov til, at blive jeres nye sognepræst. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg glæder mig til at lære jer at kende!

Det er mit første embede, og jeg ser frem til, at jeg skal være præst i to mindre samfund, hvor præsten og kirken bidrager til fællesskabet i lokalsamfundene og samarbejder med skoler, FDF, institutioner og andre foreninger. Jeg vil glæde mig over, hvis jeg som præst, kan være med til at give livets forskellige sider sprog, når det er festligt, og når det er svært. Jeg holder af de helt almindelige gudstjenester i kirkerne og på plejehjem, men jeg elsker også at finde på nye og skæve ideer indenfor og udenfor kirken.

Jeg er 39 år, uddannet teolog fra Københavns Universitet og blev færdig som præst på pastoralseminariet i Aarhus medio december 2020. Derudover er jeg også uddannet pædagog, hvilket jeg selv ser som gave i forhold til mit præstearbejde. Jeg har arbejdet med stort set alle aldersgrupper og indenfor mange forskellige samfundslag.



Jeg er vokset op i Hjørn, hvor jeg bl.a. brugte min barn- og ungdom på håndbold, fodbold, mine heste og FDF. Jeg er student fra Struer gymnasium, har rejst og boet i Israel og Ghana, og har de seneste 20 år boet henholdsvis i København og Aarhus. Jeg holder meget af naturen og udeliv, og drømmer om på et tidspunkt at finde en mark, hvor jeg kan have mine bistader, og så har jeg vist også et jagttegn liggende i en skuffe et sted.

Hvis I nu hører, at der er kommet kampråb fra haven og hvis I oplever, at der kommer røg fra et bål i præstegårdshaven, eller hvis I nu ser, at der er lys på mange værelser i præstegården, ja så er det altså ikke bare mig, der er i gang. Med mig følger også min mand, Uffe, som arbejder hos LEMAN i Herning og sammen har vi tre børn: August på 14 år, Lærke på 12 år og Alfred på 6 år. De skal gå på Grønbjerg friskole og de glæder sig til at få nogle nye venner og veninder.

Den 23. marts skal jeg ordineres i Ribe domkirke, hvilket også bliver deromkring vi rykker teltpælene op i Skødstrup og flytter til Grønbjerg - og påskedag får jeg så æren af, at blive indsat som præst i Ørnhøj og Nr. Omme.

Jeg ser frem til samarbejdet og glæder mig til finde ud af, hvad der betyder noget for jer!

De bedste hilsener og vi ses

Fra Lykke Kloch Sørensen

